

Rondom de Karmel



foto: Jannie Hoekstra

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOUDESEND E.O.



30e jaargang nr. 282
februari/maart 2020



INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten

Kerkdiensten	3
Bij de kerkdiensten	4

Uit de Kerkenraad

Mededelingen lief en leed.....	6
Werkgroep Takomst	7
Preekvoorziening	8
Rijdienst	8
Koffiedrinken na de dienst	8
Diaconie	8
Zangdienstcommissie	11

Uit de tarissing

Even stil staan	11
Bedankje	12
Bereikbaarheid	12

Uit de gemeente

Pastotaat en medeleven	13
Verjaardagen	14
Vrijwilligersavond	14

Bezinning en ontmoeting

Ontmoetingsavonden	14
Nijkleaster	14
Lector Divina.....	15

Overige

Top 2000 dienst	16
Voedselbank.....	16
Kursus 'Leauwe yn Fryslân'.....	16
Graag gedaan	19

Colofon	20
----------------------	----

KERKDIENSTEN

Kerkdiensten

Zondag 2 februari

10.00 uur (Kinderkerk)
Collecten

Ds. R. Bosman-Romkema
Catechese en educatie
m.m.v. **Ensemble Hommelus**

Zondag 9 februari

10.00 uur
Collecten

Zangdienst
Zangdienstcommissie
Bepaalt zangdienstcommissie

Zondag 16 februari

10.00 uur (Kinderkerk)
Collecten

Maaltijd van de Heer
Ds. R. Bosman-Romkema
Werelddiaconaat

Zondag 23 februari

10.00 uur
Collecten

Fryske Tsjinst
Ds. I. van der Pol
Binnenlandsdiaconaat

Woensdag 26 februari

10.00 uur
Collecten

Aswoensdag, Michaëlkerk
Ds. R. Bosman-Romkema, mw. H. Mulder
Raad van Kerken bepaalt doel

Zondag 1 maart

10.00 uur (Kinderkerk)
Collecten

1^e zondag 40-dagentijd
Ds. R. Bosman-Romkema
Noodhulp Zuid-Soedan

Zondag 8 maart

10.00 uur
Collecten

Mw. E. Stellingwerf
Missionairwerk

Woensdag 11 maart

19.30 uur

**Biddag voor Gewas en Arbeid in
Hommerts-Jutrijp**
m.m.v. **Sûdwest Koar**
Ds. R. Bosman-Romkema en voorgangers
Heeg, Gaastmeer, Hommerts-Jutrijp

Zondag 15 maart

10.00 uur
Collecten

Voorjaarszendingsdienst
Ds. I. van der Pol
Voorjaarszending door ZWO

Zondag 22 maart
10.00 uur (Kinderkerk)
Collecten

Doopdienst
Ds. R. Bosman-Romkema
Binnenlandsdiaconaat

Zondag 29 maart
10.00 uur
Collecten

Ds. J. Ariesen, Bolsward
Diaconie en kerk

Bij de kerkdiensten - terugblik en vooruitblik

Terugblik kerkdiensten

De feestdagen met daarin de Kerstvieringen en Oudejaarsdienst zijn al weer voorbij. Het waren al met al mooie diensten waar we met blijdschap op terug mogen zien. Daarom mogen we elkaar hartelijk bedanken!

In de Kerstdienst lag er in de kribbe een echte baby! Dat is al een aantal jaren een bijzondere traditie. De kinderen hebben hun best gedaan. Thuis, op school en in de kerk hebben ze de liedjes geoefend en gezongen. Wat een geweldige inzet van kinderen en leiding van de kinderkerk. Daarin betrekken we ook het team van de Meester van der Brugschool. We hebben met hen in overleg de liederen afgestemd. Dat de kinderen de liederen mee kunnen zingen is een toegevoegde waarde in de liturgie. En wat was het een mooi kerstfeest van school in onze kerk op 19 december! Warmte en licht rond de viering van de geboorte van Jezus. Prachtig!



Er is vanaf Advent tot in januari heel veel werk verzet. Wat heb ik veel mensen belangeloos hun taken zien doen. Iedereen was op het goede moment op zijn of haar plek en nam verantwoordelijkheid. Los van alle individuele taken en werkzaamheden bedanken we kosters, beamteam, organisten, technici, het klusteam en de bloemschikkers. Zij die de kerstversiering van de kerk en in het bijzonder ook vanaf de Laatste zondag van het kerkelijk jaar t/m de eerste dienst in het nieuwe jaar, prachtige liturgische bloemschikkingen hebben gemaakt. De liturgieën die gemaakt en gedrukt zijn, foto's die gemaakt zijn, de informatie die verspreid is via website en Facebook. Iedereen heeft zijn of haar steentje bijgedragen. De koffie die klaar stond op veel momenten, de schoonmakers en de kerkenraad. Alle organisten en muzikanten, jong en oud. En verder allen die voor en achter de schermen in deze tijd het nodige werk hebben verzet.

Op zaterdagavond 21 december bezochten meer dan 150 mensen onze kerk tijdens de kerstkoopavond. Wat een warmte en uitstraling ging ervan uit op deze avond.

Na de kerstnachtdienst was er nog een gezellig samenzijn met glühwein en warme chocomelk. Het is teveel om op te noemen maar zo af en toe mag het best benoemd worden. Mocht ik nog iemand vergeten zijn: allemaal zeer bedankt!

Vooruitblik kerkdiensten

Op **2 februari** is er een dienst waarin het mannenensemble 'Hommelus' onder leiding van één van onze organisten, Bram Stellingwerf, zal meewerken in de dienst. We lezen die zondag uit Matteüs 5 over de Bergrede. Aansluitend drinken we in de kerk koffie en is er nog een klein concert door hetzelfde ensemble. Van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.



Op **Aswoensdag 26 februari** begint de Veertigdagentijd. Zoals ieder jaar beginnen we die met een gezamenlijke solidariteitsmaaltijd in it Reidhintsje. Vanaf 17.45 uur kunt u binnenlopen en om 18.00 uur is iedereen welkom om een hapje mee te eten. Het geldt dat we thuis uitsparen door hier te eten wordt verzameld in een 'potje' en aan het eind van de Veertigdagentijd overgemaakt naar een goed doel wat we nog nader zullen bepalen. Deze maaltijd

houden we in oecumenisch verband en hier nodigen we alle dorpsgenoten voor uit. Aansluitend is er gelegenheid om naar de oecumenische Aswoensdag-viering in de St. Michaëlkerk te gaan. Voorgangers in deze viering zijn mw. H. Mulder-Vogelzang en ds. R. Bosman-Romkema. Opgave voor de maaltijd: bij ds. R. Bosman-Romkema graag uiterlijk vrijdag 21 februari, . Kosten: vrijwillige bijdrage aan het goede doel.

Raad van Kerken Woudsend
Locatieraad Locatie Sint Michaël Woudsend
Kerkenraad Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.

Bidstond 11 maart 19.30 uur in Hommerts-Jutrijp. Het 'Sudwestkoor' zal zingen. Wilt u hier graag bij aanwezig zijn, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u zich opgeven bij Gemeenteleden die iemand willen meenemen, kunnen zich ook bij hem opgeven, zodat we met een zo beperkt aantal auto's naar Hommerts rijden.

De Kerst is nog maar net achter de rug of de voorbereidingen voor de Veertigdagentijd beginnen alweer. Graag zou ik met een aantal mensen willen brainstormen over de Paascyclus in de Stille Week. U bent van harte welkom om daar over mee te praten op maandagavond 10 februari van 19.30 - 20.30 uur. U kunt zich melden bij de predikant.

En met het oog op de Top 2000 dienst op 15 november 2020 vragen we u alvast mee te denken. Zie kopij elders in kerkblad.

UIT DE KERKENRAAD

Mededelingen lief en leed

Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en opnames in het ziekenhuis, ontvangt de kerkenraad graag bericht via de scriba, mw. A. Hiemstra-Bethlehem,

Geboorteberichten worden afgekondigd als de predikant of de scriba een geboortekaartje krijgt, als blijkt dat de ouders afkondiging in de kerkdienst op prijs stellen.

Werkgroep Takomst

Hoe komen we op een vergadering van de werkgroep Takomst in de stemming om bezig te zijn met de taak die er voor ons ligt? Op onze vergadering van 15 januari hielden we eerst een kort moment van bezinning. Nellie van der Vlist nam ons mee in de trein. Dat deed zij met het gedicht 'De kerkcoupé' (uit: 1001 gedichten). Een lichtvoetig gedicht met een inspirerende gedachte.

De kerkcoupé

*Hoe zou het zijn als in de trein
een vesper werd gehouden.
Op zondag in een kerkcoupé
we Bijbels openvouwen.
Men om de beurt gaat lezen,
a capella zingt
en in gesprek gaat over dat
wat God en mens verbindt.
Wie weet geeft het wel
dat gevoel wat menigeeen vaak mist
maar nimmer onder woorden bracht omdat
men het niet wist.
Misschien komen de
reizigers vol blijdschap uit de trein
en neuriën ze op 't perron
nog vrolijk een refrein.*

Na deze prachtige impressie pakten we de draad weer op. We zijn bezig met de voorbereiding voor het meerjarenplan dat de kerkenraad dit jaar wil maken. Zowel vanuit onze eigen gemeente als van elders gaan we ervaringen, gedachten en ideeën verzamelen. Om te beginnen leggen we ons oor te luisteren op de huiskamer-ontmoetingsavonden. Vervolgens steken we op andere plekken bij gemeenteleden ons licht op, om zo mensen uit diverse leeftijdsgroepen en interesses erbij te betrekken. We willen we u/jou ook uitnodigen om zelf aan ons je mening te sturen rond de vraag: wat vind je belangrijk in de 'kerk van morgen'. Alle opmerkingen zijn welkom! Reacties (ondertekend) graag mailen naar werkgroep lid Nellie van der Vlist, e-mail: n.van.der.vlist@kerkenraad.nl. Een briefje in de bus mag ook, adres: kerkenraad@kerkenraad.nl. (Namen van inzenders blijven binnen de werkgroep). In een volgend bericht leest u waar we ons verder zoal in verdiepen dienste het maken van een toekomstplan voor onze gemeente.

Namens de werkgroep Takomst, Janke Wijnia

Preekvoorziening

Dat er alle keren dat onze eigen predikant een vrije zondag heeft, tóch een voorganger is, hebben we te danken aan Willem en Etty Schaap. Vanuit een grote betrokkenheid met kerk en gemeente, hebben zij dit jaren gedaan. Maar aan alle goede dingen komt een eind en zij hebben aangegeven nu te willen stoppen. Vanaf deze plaats willen wij hen daarom heel hartelijk dank zeggen voor de tijd en inzet die ze aan dit belangrijk stuk kerkenwerk gegeven hebben. Na al die jaren van inzet, niet alleen in de preekvoorziening maar ook op allerlei ander kerkelijk gebied, willen we nu Willem en Etty van harte een heel goede tijd toewensen.

Dit betekent tegelijk ook dat er naar iemand anders uitgekeken moet worden die deze taak wil overnemen. Uiteraard hoeft daarbij niet het wiel opnieuw te worden uitgevonden en is er een lijst van voorgangers met wie contact opgenomen kan worden voor een preekbeurt. Wie wil deze taak overnemen? Geef het alstublieft door aan Antje Hiemstra

Rijdienst

Soms gebeurt het dat er een kerkdienst of activiteit elders is en waar met de auto naar toe gegaan wordt. Niet iedereen is in het bezit van een auto maar wil dan toch wel graag mee. Omgekeerd kunnen er ook mensen zijn die wel een auto hebben en iemand meewillen nemen. In beide gevallen kunt u contact opnemen met Jack Bobbink, . Dit nummer staat ook altijd bij 'Contactpersoon Rijdienst' achterop het kerkblad.

Koffiedrinken na de dienst

In het vorige kerkblad stond een oproep voor mensen die koffie willen schenken op zondagen dat er een gastpredikant voorgaat. Er hebben zich inmiddels een aantal mensen opgegeven maar het zou fijn zijn als dit groepje nog wat groter wordt. Zij kunnen dan bij toerbeurt gevraagd worden om na de dienst gastheer/-vrouw te willen zijn. Opgave kan bij Antje Hiemstra, tel.

Uit de Diaconie

Diaconiecollectes voor de komende periode

2 februari – Landbouw Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatver-

andering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.

9 februari – Zangdienst

De collecte in deze, door de zangdienstcommissie verzorgde dienst, wordt nog nader door hen bepaald. Nadere informatie wordt in de dienst verstrekt

16 februari – Maaltijd van de Heer - Werelddiaconaat

Traditiegetrouw collecteren we in de dienst, waarin de Maaltijd van de Heer wordt gevierd, voor het Werelddiaconaat, ter ondersteuning van de minderbedeelden in de derde wereld.

23 februari – Binnenlands Diaconaat

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie niet gedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die deze niet gedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing.

1 maart – Noodhulp Zuid-Soedan

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.

8 maart – Missionair werk

Als kerk naar de mensen toe. Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoe-

ken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

15 maart – Voorjaarszending ZWO

De collecte in deze, door de ZWO verzorgde dienst, wordt nog nader door hen bepaald. Nadere informatie wordt in de dienst verstrekt

22 maart – Binnenlands Diaconaat

Vakanties met aandacht. Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

Etentje voor senioren en alleenstaanden

Op vrijdag 21 februari kunnen Woudsender senioren en alleenstaanden weer gezellig samen aan tafel gaan in het MFC De Driuwpoelle. Vanaf 12.00 uur zijn de gasten zoals altijd welkom en het kookteam van vrijwilligers dient om 12.30 uur een heerlijk maal op. Kent u deze etentjes nog niet? Meld u aan en kom een keer kennis maken. Elke senior of alleenstaande Woudsender is van harte welkom! Nieuwe gasten een week van tevoren even opgeven.

De volgende datum is 20 maart. Dat is de laatste keer dit seizoen. De kosten zijn € 7,50 per persoon, te betalen aan tafel.

Een hartelijke groet namens de Diaconie,
Diana Schumm, coördinator,

Bij geen gehoor kunt u een van de andere diakenen bellen:
Yme Braaksma,
Alina de Groot,
Martha/Hendrik Eppinga,



Vanuit de Zangdienstcommissie



Zondagmorgen 9 februari 10.00 uur is er weer 'Sjonge yn 'e Karmel'. Het thema is net als onze ontmoetingsavonden 'Hoop'. Muzikale medewerking wordt verleend door Tsjerkeband 'Like Sisters' uit Sintjohannesga. We zingen o.l.v. organist Klaas Booij.

Kun en mag je graag zingen? Zing dan met ons mee!

UIT DE TARISSING

Even stilstaan bij de ster

Een nieuw jaar is weer begonnen. We leven in het jaar Anno Domini 2020, in het jaar des Heren. We kabbelen voort op onze weg of gaan nieuwe uitdagingen aan. Een nieuw jaar begint vaak met goede voornemens. Dat is sinds jaar en dag zo geweest. Voor de wijzen uit het Oosten rond het begin van onze jaartelling, was dat ook zo. Zij hadden niet zozeer goede voornemens voor het nieuwe jaar maar waren op weg naar Koning Jezus en volgden de ster. Met de komst van de wijzen wordt het nieuws van Jezus' geboorte wereldkundig gemaakt. Dat gebeurt in Jeruzalem het centrum van de macht. De angst van koning Herodes voor deze nieuwe koning is groot. Hij stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat er geen concurrentie zal komen.

Maar de wijzen vonden het kind, ze vonden de Messias, het heil en het goede.

Op een totaal onverwachte plek. De ster wees hen de weg. Ze moesten hun verwachtingen bijstellen. Ze aanbaden het kind in Bethlehem en gaven goud, wierook en mirre. Ze gingen naar huis via een andere weg.

Je vindt soms dat nieuwe begin waar je het niet verwacht. Waar wij in Christus het goddelijke mogen vinden - op onverwachte plekken - daar mag ook ons een nieuw licht opgaan over ons leven. Uitgekomen bij het kind van Bethlehem wéét je: er is in deze verwarrende wereld, waarin je zoveel goeds kunt beleven, maar waarin ook zoveel onrecht heerst, echt ook die andere (goddelijke) macht: de stille kracht van de kwetsbare liefde, de macht van de menselijkheid. Zo waar als dat Kind geboren is! Dát licht is de wijzen opgegaan. Ook

wij gaan onze weg verder in 2020. Met de woorden van Lied 1005 nog op de lippen:

*Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.*

Vrede en alle goeds, ds. Renske Bosman-Romkema

Bedankje

Hierbij wil ik u/jullie bedanken voor alle mooie kaarten rond mijn verjaardag en alle kerstkaarten en goede woorden. Mede namens mijn man Rob, voor u/jullie allen 'Folle Lok en Seine' voor dit nieuwe jaar.

Bereikbaarheid predikant

In de loop der jaren is de communicatie veranderd. Wat voorheen per telefoon of mail werd gecommuniceerd, wordt nu vaak per app gedaan. Dat heeft voordelen, je bent als predikant goed bereikbaar en de communicatie verloopt vlot. Dat betekent voor mij persoonlijk dat ik altijd bereikbaar ben. Dat streef ik ook na. Toch een kleine aanpassing. Vanaf nu maak ik gebruik van een werktelefoon. Op dit moment ben ik bereikbaar op het telefoonnummer: _____ en daarnaast mobiel _____. Dat is vanaf nu mijn werktelefoon en deze gaat mee als ik aan het werk ben. Ben ik vrij dan blijft de telefoon thuis. Dat kan betekenen dat ik iets minder snel reageer dan u gewend bent. In noodgevallen kunt u mij altijd via de scriba bereiken.

Ds. Renske Bosman-Romkema

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

We hebben het oude jaar afgesloten en gaan het nieuwe jaar in. Voor een aantal gemeenteleden betekende dat de drempel overgaan met zorg rond gezondheid. Een onderzoek, operatie of andere zorgen zijn voor hen realiteit. Vreugde en verdriet liggen vaak dicht bij elkaar. In een aantal jonge gezinnen is verdriet geweest wat de nodige aandacht heeft gekregen. Niet iedereen wil bij name worden genoemd. We wensen iedereen de nodige kracht en sterkte bij het verwerken van gestelde diagnoses en het herstellen na een operatie. Voor hen die nog een onderzoek, operatie of behandeling wacht: veel sterkte gewenst. We wensen ook hen die thuis ziek zijn of verder herstellen, moed en kracht.

We houden ons vast aan het Licht van Christus die onder ons verschenen is en wensen elkaar veel heil en zegen voor 2020 met de woorden van Sytze de Vries Lied 500:

*Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.*

Vrede en alle goeds, ds. Renske Bosman-Romkema

Verjaardagen

Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske.

Vrijwilligersavond 10 januari

Het was een vrolijke boel, op de vrijwilligersavond die gehouden werd op 10 januari. Het koor 'Excentriek' was uitgenodigd om op hun eigen, excentrieke, wijze de aanwezigen te vermaken. Dat dat hun goed gelukt is bleek wel uit de reacties na afloop. Er werden allerlei liedjes van diverse genres ten gehore gebracht waarbij ook het publiek uitdrukkelijk uitgenodigd werd mee te doen door beweging en mee te zingen. Dat varieerde van populaire songs tot bekende Friese volksliedjes. Het meest werd gelachen om de 'busreis door Fryslân', waarin zich allerlei malle incidenten voordeden die bij velen op de lachspieren werkten.

Na afloop werd iedereen in it Reidhintsje uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Op deze manier werden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.

BEZINNING EN ONTMOETING

Ontmoetingsavonden

De ontmoetingsavonden zijn in voorbereiding en zullen eind januari begin februari plaatsvinden. U heeft de uitnodigingen gekregen en de antwoordstrookjes zijn weer opgehaald of eventueel door uzelf ingeleverd bij Antje Hiemstra, . Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en u wilt wel meedoen, meldt u zich dan ook bij haar. Zij heeft alles in beeld qua indeling van de avonden en middagen en kan u vertellen waar u welkom bent. Het thema is: 'Verhalen van hoop'. Rond dat thema willen we elkaar ontmoeten en gaan we in gesprek. De uitkomsten zullen we delen met de visiegroep 'Takomst' van onze gemeente.

Nijkleaster voor gemeenteleden en dorpsgenoten

Op 16 maart bent u in de gelegenheid om mee te gaan naar Nijkleaster in Jorwert. We vertrekken om 18.45 uur bij de Spar met eigen vervoer. Gaat u mee en wilt u rijden, wilt u dat dan aangeven bij opgave. Opgeven kan bij de predikant.

Lectio Divina



Op 2, 23 en 30 maart komen we bij elkaar in de consistorie om een vervolg te geven aan Lectio Divina. Het is een manier van Bijbellezen, die in de kloosters is ontwikkeld. We gaan op meditatieve manier om met de tekst. Bij het lezen van de Bijbel gaat het er niet om of je alles snapt wat er precies bedoeld wordt. Het is een manier om biddend de Bijbel te lezen en te ontdekken wat de tekst jou te zeggen heeft. Een oude traditie, met wortels tot in de Vroege Kerk. In de drukte van alledag worden we stil en nemen de tijd om het Bijbelgedeelte tot ons door te laten dringen en delen de ervaringen met elkaar. Graag opgeven bij de predikant.

Data : 2, 23 en 30 maart

Tijd : 19.30 uur

Plaats : De Karmel (consistorie)

OVERIGE

Top 2000 dienst

Help ons aan een nieuwe playlist voor de Top 2000 dienst in 2020.

Wauw.....na een geslaagde Top 2000 dienst in 2019, en een aantal financiële meevallers kunnen we nogmaals de uitdaging aangaan om een fantastische dienst neer te zetten. Daarom gaan wij eind 2020 opnieuw met de band Dear Mr. Fantasy een top 2000 dienst organiseren in De Karmel. Een dienst voor jong en oud waar geloof en popmuziek samen komen. Wij hebben hiervoor jouw hulp nodig, om samen een playlist op te stellen voor deze dienst. Laat ons weten wat jouw favoriete top 5 is uit de Top 2000 van 2019 en waarom jij voor deze liederen kiest. Aan de band is het dan de uitdaging om binnen hun mogelijkheden deze liederen voor ons in te studeren en te spelen. Als top 2000 commissie hopen we op vele inzendingen per mail of op papier in de brievenbus bij it Reidhintsje.

Help mee aan deze viering voor ons allen, door ons allen.

Namens de top 2000 commissie, Nellie van der Vlist

Voedselbankactie

In november en december hebben beide scholen en kerken in Woudsend een actie voor de Voedselbank gehouden. Wat was iedereen enthousiast! Trynke Hospes, die hier als vrijwilliger werkt, heeft de dozen naar de locatie in Sneek gebracht. Haar reactie: "Zelfs onder de carport werd het neergezet. Indrukwekkend wat ik mee kon nemen naar de voedselbank!!! Namens onze deelnemers heel hartelijk dank. "

Kursus 'Leauwe yn Fryslân' no ek foar in breed publyk

De ôfrûne jierren hat de Stifting Krúspunt, yn 'e mande mei Nijkleaster, in kursus oanbean foar foargongers en pastores: Leauwe yn Fryslân. Dy kursus rint no foar it fjirde jier. It oerkoepeljende ûnderwerp is, wat it kristlik leauwe foar Fryslân betsjut hat en noch altiten betsjut, en oarsom. Wat is it eigene fan leauwe en téology yn 'e Fryske sitewaasje? Oan 'e iene kant hawwe jo leauwe, tsjerke en Bibel. Oan 'e oare kant binne dêr taal, lânskip en skiednis. Hoe wurkje dy opinoar yn? Dy wurdt op ferskate menieren útwurke yn de kursus 'Leauwe yn Fryslân'.

Dy kursus wurdt no ek oanbean oan in breed publyk. Dat dogge wy yn oparbeidzjen mei de nije Stichting Academie van Franeker, dy't dwaande is om it akademysk ferline fan 'e stêd Frjentsjer wer nij libben yn te blazen.

Hjirûnder steane de kolleezjes dy't yn in rige fan seis holden wurden fan 20 jannewaris oant en mei 30 maart troch Alex Riemersma, Tytsje Hibma, Hinne Wagenaar en Liuwe Westra. De kolleezjes wurde holden yn 'e Botniastins te Frjentsjer fan 20.00 oant 20.45 oere; dêrnei is der in koart skoft en gelegenheid foar fragen en petear. De kolleezjes binne hieltyd op in moandeitejûn.



1. Taal fan it hert

20 jannewaris 2020, dr. A.M.J. Riemersma. De taal fan 'e godstsjinst rekket wat minsken wêzentlik oangiet. Mei de wurden fan Titus Brandsma: 'Men kin jin safolle better uterje en útsprekke yn de taal fan it hert.' Lykwols is de ferhâlding tusken de Fryske taal en it tsjerklik libben sûnt de Reformaasje frijwat ûngemaklik. Hoe waard der en wurdt der yn Fryslân tocht oer de taal fan 'e godstsjinst? Wat is der allegear dien (en wat net) oan in eigen ynfrastruktuer op dat mêd, bygelyks troch it oersetten fan 'e Bibel en liturgysk materiaal?

Dr. A.M.J. Riemersma is lektor mjirkes Frysk en Meartaligens oan 'e NHL Stenden Hegeskoalle te Ljouwert.

2. It ferhaal fan it kristendom yn Fryslân

3 febrewaris 2020, dr. L.H. Westra. Hoe sjocht de Fryske tsjerkeskiednis der winliken út? Wêr komme al dy tsjerken en bewegings wei? Dit kolleezje nimt jo mei yn in fûgelflecht fan mear as 1000 jier tsjerken en kleasters, twaspjalt en ienriedigens, âlde en nije spiritualiteit. Hieltiten docht bliken, dat Fryslân oan 'e iene kant folslein meidocht yn 'e grutte ynternasjonale bewegings, en oan 'e oare kant dêryn faak syn eigen paad kiest.

Dr. L.H. Westra wie postdoc-ûndersiker op it mêd fan it iere kristendom en universitêr dosint Nije Testamint yn Grins; op dit stuit is er gastûndersiker by Tresoar en Fryske Akademy.

3. Bonifatius yn Fryslân

17 febrewaris, drs. H.T. Wagenaar. Earder learden alle bern yn Nederlân: 754 – Bonifatius by Dokkum fermoarde. Yn dizze tiid sprekt de botsing tusken

heidendom en kristendom op 'en nij ta de ferbylding, sa't wol bliket docht út 'e film Redbad fan Klaas de Jong. Wat wie der doe eins krekt te rêden? Is Bonifatius wier fermoarde? Wat beweegde him om op hege jierren noch nei it noarden fan Fryslân ta? En wat hat syn kommen foar Fryslân en de rest fan 'e noardlike Nederlannen betsjutten?

Drs. H.T. Wagenaar wie universitêr dosint Missiology yn Grins en dosint Systematyske en Afrikaanske Téology oan it Presbyterian Theological Seminary te Kumba yn Kameroen; no is er predikant-pionier fan 'e Prot. Gem. Westervert en it pioniersplak Nijkleaster te Jorwert.

4. *'It bêste lân fan d' ierde'*

2 maart, dr. L.H. Westra. Faak sjogge wy it lânskip as in gegeven fan 'e natoer, en taal as in middel dat minsken inkeld brûke om te kommunisearjen. Dochs hat it der alle aan fan, dat dy twa meiinoar gearhingje. Taal makket net allinnich út, hoe't men de dingen beskriuwt, mar ek hoe't men dy belibbet. En it lânskip foarmet net allinnich in uterlike, mar ek in ynderlike hoarizon. Dat is fan grutte gefolgen foar de taal fan it leauwe. Wat betsjut 'skepping' presys yn Fryslân?

5. *Babel en Pinkster*

16 maart, drs. H.T. Wagenaar. As it yn 'e kommunikaasje hielendal misbeart, neame wy dat in 'Babyloanyske betizing'. Pinkster jildt yn 'e tsjerke just as it begjin fan 'e ienheid fan alle minsken. Mar wat stiet der krekt yn dy bibelferhalen? Wie 'Babel' wier in straf? En makket Pinkster yndied in ein oan alle ferskaat?

6. *Spoaren fan God: it deistich libben en de belibbe identiteit*

30 maart, drs. T. Hibma. Hieltiten mear sjogge téologen it belang fan 'e eigen identiteit en de eigen omjouwing foar leauwe en spiritualiteit. Mar hoe docht men dat? Yn dit lêste kolleezje giet it oer de ynbring fan binnen en fan bûten op it begryp 'identiteit'. Twa froulju wurde dêrby nei foaren ta helle as foarbyld: de bekende Anna Maria van Schurman, dy't yn Frjentsjer wenne hat, en de folle minder bekende Wobbelke Piersdochter.

Drs. T. Hibma is dosint en koördinator fan 'e oplieding Geastlike Begelieding fan PThU/Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Ynskriuwing. De seis kolleezjes binne ien gehiel. Ynskriuwen kin fia it mailadres info@academiefreaneker.nl. De hiele kursus kostet € 150,--.

Graag gedaan

Servicedienst voor senioren in Woudsend en omgeving

Wij voeren graag kleine reparaties bij u thuis uit. Dat kan van allerlei aard zijn. Dus bij defecten, bel ons.....

Repair café



Hier worden allerhande defecte elektrische apparaten gerepareerd (voor zover dat mogelijk is). Het kost u verder niets, alleen de vernieuwde onderdelen moeten worden vergoed. Dus gooi het niet direct weg, maar laat ons er eerst naar kijken of het nog levensvatbaar is.

Wij vermaken ook kleding/inkorten/rits inzetten enz.

U kunt dan bij ons terecht elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en 12.00 uur in it Reidhintsje. De eerstvolgende keer is zaterdag 29 februari. Dan daarna weer op zaterdag 28 maart.

Een kleine donatie voor het gerepareerde stellen we zeer op prijs. Dit totaal bedrag zal worden bestemd, voor een goed doel, nader door ons te bepalen.

Wij zitten er voor u! Dus maak er gebruik van!!

Coordinator: Jack Bobbink, tel.
inspreken. U wordt dan teruggebeld)

. (b.g.g. kunt u ook

Gezocht

We zoeken nog een vrijwilliger die het repaircafe team kan komen versterken. Behoeftte hebben we aan een handige technische man/vrouw. Het is slechts voor 1 keer in de maand, 2 uurtjes zitting, op de laatste zaterdag van de maand in it Reidhintsje.

Lijkt het je wel wat, neem dan even contact op met Jack Bobbink, tel.



COLOFON

